
SYLRA

(Scandinavian Young Ladies Radio Amateurs)

Vi kan nu se tilbage på SYLRAs 10 års jubilæum, hvilket blev afholdt i Roskilde 22-25 August i år, med bravur.

SYLRA er en nordisk kvindelig radioorganisation, som blev stiftet i 2003. Medlemmerne er fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Der bliver afholdt et officielt SYLRA møde på skift hvert andet år i de nordiske lande. Også kvindelige radioamatører fra hele verden bliver inviteret til at deltage i disse møder.

Vi havde fire fantastiske dage. De kom myldrende fra alle verdensdele. 61 fra 16 lande tilmeldte sig. 41 YLer hvoraf de 20 medbragte deres OM som bodyguard. Vi radioamatører har snakketøjet i orden. Det ved vi jo. Og det fik Hotel Prindsen i Roskilde at føle. Sjældent havde de haft så muntert et selskab fra først til sidst, lod de mig vide.

Første dag kaldte vi krammedag. Gensynets glæde var stort i blandt os, som kendte hinanden, og nye kom straks med ind i kredsen. Der blev uddelt poser med indhold, bl. a. en flot t-shirt i den danske røde farve og logoet var naturligvis en vikingepige. Så var vi klædt på – parat til aftenens udskejelser. Jeg havde arrangeret grillaften i min have i Solrød og bestilt kørsel. En kæmpebus kom til opsamlersstedet. Aldrig havde jeg set så stor en bus. Den hed da også Partybus, hvori der var kulørte lamper og et dansegulv i midten. Stemningen var allerede lagt. I Solrød startede vi på stranden. Champagnen blev hældt i glassene. Solrøds borgmester Niels Hørup bød velkommen og holdt en blændende tale om kommunikation og internationale forbindelser via radiobølger. Arne fra Sverige spillede: Der er et yndigt land - med sin trompet, så hårene rejste sig. Det lød utroligt flot der ved vandkanten. Nu var tiden inde til grillmad. Og sikken en aften vi havde. Vi sad tæt i teltet. En af overraskelserne var OZ3FD Henry, som spillede og sang irsk folkemusik. Han var fantastisk. Den aften blev han pigernes ven. Svenske Arne supplerede ham af og til med sin trompet. To jubilæumskager med logoet på var så fine, at vi næsten ikke nænnede at spise dem. Men vi skulle jo have lidt godt til kaffen. Tiden gik alt for stærkt, og pludselig var bussen der igen, dog ikke den kæmpe partybus med kulørte lamper. Jeg var sikker på, at der ellers var nogen nu, som ville have benyttet sig af dansegulvet.

Anden dag var det bare med at komme tidligt op. OZ1IKY Kenneth havde tilbudt at holde foredrag om sin dpxpedition til Clipperton Island. En god start på dagen. Kenneth fortalte levende om sin rejse til øen, som han havde gjort i foråret. Så levende, at mange af de tilstedeværende YLer vil med på hans næste dpxpedition. Dernæst havde Ylerne deres officielle SYLRA møde, som sluttede hen på eftermiddagen. Jeg overlod formandskabet til TF3VD Vala. Hvad skulle OMerne dog gøre uden os? Jo, min OM Bjarne OZ2UV førte dem til Radiomuseet i Ringsted. Her stod Bjarne Dahlin, leder af museet, og tog imod samt holdt et interessant foredrag om de gamle radioer. Der var også gamle radioamatørradioer på hylderne til stor glæde for "de gamle mænd". Og så fik de dansk smørrebrød – selvfølgelig. Gallamiddagen skulle foregå om aftenen. GALE middagen, som nogen også fik den kaldt. Under velkomstdrinken spillede et pigeorkester – 4 yndige piger på 12 år - med keyboard, guitar, trommer samt sangerinde. Hvor var de dygtige og klapsalverne ville ingen ende tage. Stemningen var høj, da vi satte os ved de fine borde. Mellem hovedretten og desserten brød jeg ind. Vi skulle nemlig lege pakkeleg. Alle fik udleveret en gave – og dernæst reglerne... hvert bord fik udleveret et bæger med terning. Slog man en sekser, havde man lov til at stjæle en pakke fra de andre. Jeg skal love for at der kom gang i alle mand, de spænedede rundt om alle borde og opførte sig som børn. Efter middagen tog pigerne fra Island over, de skulle nemlig lærer mændene en bestemt dans. Alle synes, at det havde været en rigtig dejlig dag.....

Tredje dag fik vi hele dagen til at gå med sightseeing i en af vore flotteste byer i Danmark, nemlig den by vi boede i, Roskilde. Roskilde Domkirke imponerede dem alle. Tænk at have alle de danske konger begravet

samme sted!! Og dens historie!! Og så var der selvfølgelig Vikingemuseet. Det kunne de ikke få nok af, for lige netop den dag var det vikingedag med telte, arbejdende værksteder, sang og musik. Hvor heldig kunne man være, selv vejret var fantastisk. Vi sluttede sightseeing af med en smuk sejltur på Roskilde Fjord, hvor der vankede kaffe og kage. Om aftenen var vi samlet til afskedsmiddag.

Fjerde dag – farvel. Allerede!!! Ja, men vi ses igen om to år i Reykjavik.

Radiorummet

Til denne begivenhed havde man fra EDR Roskilde lokalforening efter en præsentation af SYLRA arrangementet i efteråret 2012 sagt, at var der noget, som de kunne hjælpe med, måtte vi endelig henvende os. Dette tilsagn blev over al forventning. Roskilde EDR afdeling med formand OZ1RH Palle, fik arrangeret en fjernbetjent HF betjeningsplads i et separat rum på hotellet med fjernstyring af TX/RX og 1 kw. PA-trin med tilhørende antenner og 30 meter mast på Gyrstinge på Sjælland.

Denne station blev flittigt benyttet af deltagerne med call OZ6SYL og QSO bekræftes med QSL-kort designet til dette arrangement

Det har været hårdt, men spændende og sjovt at arrangere sådan en konference for så mange radioamatører, som kom fra hele verden, men for at det kunne have lade sig gøre, vil jeg gerne give en stor tak til OZ1RH Palle samt Roskilde EDR afdeling, plus OZ1IKY Kenneth, OZ3FD Henry, OZ2UV Bjarne, familien og 3 veninder samt borgmester Niels Hörup og vort unge pigeband for deres hjælpsomhed med at bakke mig op, så alle radioamatørerne rejste hjem med en fantastisk oplevelse i baglommen samt syntes at Danmark var det mest vidunderlig land.

73 33 OZ7AGR Inger – kontaktperson i Danmark for SYLRA

Email: inger.bjarne.lundin@gmail.com

Mobil: 21625618

SYLRAs hjemmeside: www.sylra.is